

De Poort

Eindelijk rocht ik den drempel betreden
Die leidt naar 't Algeestelijk Licht
Waar Muren huizen Tempels bouwen
Als spiegel van 't Godlijk aangezicht!

Waar zoete vloeiende tonen ruischen,
Zwellend tot een machtig accoord,
Waar silver reine stemmen klanken
Het spel der snaren wordt gehoord.

Waar kleinen tijkend wedergeven,
Wat des kunstenaars ziel berwerd,
Wonderschone aanblik schenken
Tot grote vreugden wordt ontvoerd.

Waar schone woorden ~~met zinnen reënd~~
Vertolken wat het oog hun biedt
De genest des Scheppers iek openbaren
Sublimmerend verheldend, één rijk coloriet.

~~Waar de kunstenaar~~
~~de droom van zijn~~
~~het heilige spel der~~
~~zich in getuigen~~